



**Viering in de Amersfoortse Zwaan
24 oktober 2020**

Welkom in deze kerk!

Al sinds 1300 hebben mensen hier geluisterd en gebeden en nagedacht over hun leven. Iedereen is hier welkom en iedereen is hier gast.

Vanwege Corona-voorzorgsmaatregelen kunnen er maar weinig mensen in de kerk zijn, maar we weten ons verbonden met de mensen die elders meevieren via internet. We mogen ook nog niet samen zingen. Prachtige orgelmuziek zal ons troosten voor dit gemis, en sommige delen zeggen we samen, in plaats van te zingen, zoals bij de voorbeden en de zegen.

Is er iemand die je mist, iemand die je wat extra licht en sterkte toe wenst? Steek een kaarsje aan: een vlammetje van aandacht en gebed.

*In deze week voor 31 oktober willen we niet zonder het Lutherlied voor de gedenkdag van de Reformatie: Bewaar ons Here bij uw Woord (lied 721) We lezen de brief van Jakobus, over geloven en doen, de alledaagse praktijk van het geloof. Zo proberen we stand te houden in deze moeilijke tijd. **Houd moed, heb lief!***

Op de voorkant: René Magritte – reproduction interdite (verboden af te beelden) 1937, te zien in museum Boymans van Beuningen in Rotterdam bij het woord uit Jakobus 1:24

"Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren in de spiegel bekijkt: hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag."

voorganger: Diederiek van Loo
organist: Jan Jansen

Voor alle informatie: www.amersfoortsezwaan.nl

Wil je reageren op deze dienst? Neem contact op met Diederiek van Loo:
06 40700966 / dvanloo1000@gmail.com

Muziek

Johann Pachelbel Koraalpartita " Ach, was soll Ich Sünder machen"

De kaarsen op tafel worden aangestoken

- v. onze hulp is in de Naam van de Heer
- a. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
- v. die trouw is, altijd en altijd,
- a. EN NIET LOSLAAT WAT HIJ BEGONNEN IS.
- v. Genade voor u en vrede, van God onze Vader,
van Christus, onze leraar en van de Heilige Geest.
- a. AMEN

Psalmgebed in beurtspraak

- v. Gezegend ben je als je leeft met Gods woord,
als je zoekt naar recht.
Als een boom aan het water ben je,
vruchten zul je dragen, het zal je goed gaan. (psalm 1)
- a. DOE MIJ VRUCHTEN DRAGEN !

- v. Waar ik, God, mij schuldig maakte, en mijn weg ging zonder U,
om uw Naam, wil mij vergeven. (psalm 25)
- a. DOE MIJ VRUCHTEN DRAGEN !

- v. Geef zicht aan mijn ogen,
dat ik acht sla op de wonderen van uw Wet. (psalm 119)
- a. DOE MIJ VRUCHTEN DRAGEN !

- v. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
Zoals het was in het begin, en nu en altijd,
en in de eeuwen der eeuwen.
- a. AMEN

lezing uit de brief van Jakobus (hoofdstuk 1:19- 2:18)

Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed:
ieder mens moet zich haasten om te luisteren,
maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden.
Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen
rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig
en leg alle verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af.
En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden.
Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg,
u moet wat u gehoord hebt ook doen.
Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet,
is net als iemand die het gezicht waarmee hij is geboren
in de spiegel bekijkt:
hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij eruitzag.
Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt,
en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet,
maar als iemand die ernaar handelt –
hem valt geluk ten deel, juist om wat hij doet.
Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen,
zit op een dwaalspoor, en heel zijn godsdienst is vergeefse moeite.
Voor God, de Vader, is alleen dit reine, zuivere godsdienst:
weduwen en wezen bijstaan in hun nood,
en je in acht nemen voor de wereld en onberispelijk blijven.

Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer,
staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk beoordeelt.
Stel dat uw samenkomst wordt bezocht
door iemand die prachtige kleren en gouden ringen draagt,
en tegelijkertijd door een arme in vossen.
Als u dan de eerste met alle zorg omringt en tegen hem zegt:
'Neemt u plaats, hier zit u goed,'
terwijl u tegen de tweede zegt: 'Ga daar maar staan,
of ga maar bij mijn voetenbank op de grond zitten,'
maakt u dan geen ongeoorloofd onderscheid
en wordt uw oordeel niet door verkeerde overwegingen bepaald?
Luister, geliefde broeders en zusters:
heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn,
uitgekozen om rijk te zijn door het geloof
en deel te krijgen aan het koninkrijk
dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben?

Maar u behandelt arme mensen met minachting.
Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft:
'Heb uw naaste lief als uzelf,' dan handelt u juist.
Maar als u op het uiterlijk afgaat, begaat u een zonde
en bestempelt de wet u als overtreders. (...)
Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de toets kunnen doorstaan
van de wet die vrijheid brengt.
Onbarmhartig zal het oordeel zijn
over wie geen barmhartigheid heeft bewezen;
maar de barmhartigheid overwint het oordeel.

Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven,
maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden?
Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft
en elke dag eten tekortkomt, en een van u zegt dan:
'Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!'
zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften –
wat heeft dat voor zin?
Zo is het ook met geloof:
als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.
Maar dan zegt iemand: 'De een gelooft, de ander doet.'
Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden;
ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof.

Psalm 1 (orgel)

*Gezegend hij, die in der bozen raad niet wandelt,
noch met goddelozen gaat,
noch zich door spotters in de kring laat noden,
waar ieder lacht met God en zijn geboden,
maar die aan 's Heren wet zijn vreugde heeft
en dag aan dag met zijn geboden leeft.*

vervolg lezing uit de brief van Jakobus (hoofdstuk 5)

Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt.
Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten
op de kostbare opbrengst van zijn land,
tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen.

Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen.
Klaag niet over elkaar, broeders en zusters,
want daarmee roept u het oordeel over u af.
Bedenk dat de rechter voor de deur staat.
Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten
die in de naam van de Heer spraken.
Degenen die standhielden prijzen we gelukkig!
U hebt gehoord hoe standvastig Job was,
en u weet welke uitkomst de Heer gaf;
de Heer is immers liefdevol en barmhartig.
Maar bovenal, broeders en zusters, zweer geen enkele eed,
niet bij de hemel, niet bij de aarde, nergens bij.
Laat uw ja ja zijn, en uw nee nee, anders zult u ervoor gestraft worden.
Als een van u het moeilijk heeft, laat hij bidden;
is hij vrolijk, laat hij een loflied zingen.
Laat iemand die ziek is de oudsten van de gemeente bij zich roepen;
laten ze voor hem bidden
en hem met olie zalven in de naam van de Heer.
Het gelovige gebed zal de zieke redden,
en de Heer zal hem laten opstaan.
Wanneer hij gezondigd heeft, zal het hem vergeven worden.
Beken elkaar uw zonden en bid voor elkaar, dan zult u genezen.

acclamatie: Erhalt uns Herr bei deinem Wort (orgel)
(Houd ons bijeen, God, rond uw woord, lied 721)

verkondiging

zondagslied 747 'Herzlich tut mich erfreuen' (orgel)

Eens komt de grote zomer waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen met groene eeuwigheid.
De hemel en de aarde wordt stralende en puur.
God zal zich openbaren in heel zijn creatuur.

voorbeden

v: zo bidden wij samen:
a: **HEER, VERHOOR ONS!**

We bidden het Onze Vader in gedachten mee met de muziek van “Vater unser im Himmelreich”, van Johann Pachelbel

En gezamenlijk bidden we het Luthers avondgebed:

v. Heer, blijf bij ons,
want het is avond en de nacht zal komen.

a. Blijf bij ons en bij Uw ganse kerk
aan de avond van de dag
aan de avond van het leven
aan de avond van de wereld.

v. Blijf bij ons
met Uw genade en goedheid
met Uw troost en zegen
met Uw woord en sacrament.

a. Blijf bij ons
wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst
de nacht van twijfel en aanvechting
de nacht van de strenge, bittere dood.

v. Blijf bij ons
in leven en in sterven
in tijd en eeuwigheid.

a. Amen.

(allen staan voor de zegen)

v: Zending en zegen

a: **AMEN !**

(allen gaan zitten voor de slotmuziek)

Muziek Johann Pachelbel “Ciacona in D Moll”



Collecte: Als we in de kerk samenkomen is er altijd een moment van delen met anderen: gebeden, maar ook geld. Dat kan contant of digitaal:



Contant: bij de uitgang staat de grote orgelpijp, die benutten we in deze coronatijd voor de collecte.

Digitaal: door deze code te scannen met je telefoon kun je een gift doen. De hoogte van je gift kun je zelf bepalen. Maar via de eigen bank kan het ook: NL13INGB0000542598 t.n.v. Amersfoortse Zwaan o.v.v. collecte oktober 2020



Allerheiligen/Allerzielen in de Zwaan

OPEN KERK De kerk is op zaterdag 31 oktober, zondag 1 november en maandag 2 november van 12-17 uur open om een lichtje op te steken voor de lieve doden die je wilt gedenken.

31 oktober 2020, 20 uur: **Allerzielen viering**
Een uur met prachtige muziek en troostende teksten en de mogelijkheid om een kaars aan te steken ter gedachtenis. Het aantal plaatsen is beperkt dus reserveren is noodzakelijk, maar online is iedereen welkom: www.amersfoortsezwaan.nl/kerkradio.