



BIDDEN MET BACH

13 februari 2021

AMERSFOORTSE ZWAAN

Welkom in de Lutherse kerk, de Amersfoortse Zwaan.

Ter wille van ieders gezondheid moeten we ons beperken tot een digitale verbondenheid. Maar in de kerk klinkt muziek en brandt de Paaskaars als licht van Christus voor alle mensen. Zo kunnen we toch samen bidden, voor onszelf, voor elkaar, voor de hele wereld.

De viering is opgebouwd rond de koraalpartita 'Sei gegrüßet Jesu gütig' (BWV 768) van Johann Sebastian Bach. Een koraalpartita is een variatiereeks op een lied. De tekst is van Christian Keymann (1663) en Cees-Willem van Vliet heeft voor vandaag een werkvertaling gemaakt, want het lied is nooit tot de Nederlandse kerkliederen gaan horen.

- 1. Sei gegrüßet, Jesu, gütig
über alle Maß sanftmütig,
ach! wie bist du so zerschmissen
und dein ganzer Leib zerrissen?
Lass mich deine Liebe erben
und darinnen selig sterben.*
- 2. O Herr Jesu! Gott und mein Heil
meines Herzens Trost und mein Teil,
beut mir deine Hand zur Seiten,
wenn ich werde sollen streiten.
Lass mich deine Liebe erben
und darinnen selig sterben.*
- 3. Jesu! schone meiner Sünden,
weil ich mich zu dir tu finden
mit betrübten Geist und Herzen,
dein Blut lindert meine Schmerzen.
Lass mich deine Liebe erben
und darinnen selig sterben.*
- 4. O du rot und weiße Quelle,
kühle meine matte Seele,
wenn ich werde unten liegen
hilf mir ritterlich obsiegen.
Lass mich deiner Lieb genießen
und mein Leben drin beschließen.*
- 5. O wie freundlich kannst du laben,*

*Jesu alle, die dich haben;
Die sich halten an dein Leiden,
können seliglich abscheiden.
Lass mich deiner Lieb genießen
und mein Leben drin beschließen.*

6. *Wenn der Feind mich tut anklagen,
lass mich Jesu, nicht verzagen,
wenn ich aus dem Elend fahre,
meine Seele du bewahre,
singen immer: Heilig! Heilig!
Heilig! alsdenn bin ich selig!*

7. *Süßer Jesu, Gnadensonne,
mein schatz, höchste Freud und Wonne,
ewig, ewig lass mich loben
mit den Engeln dich dort droben,
singen immer: Heilig! heilig!
heilig! alsdenn bin ich selig!*



Muziek

Koraalzetting

Welkom

Lied

*Wees gegroet, o goede Jezus,
zachtmoedig boven alle mate,
o, hoe zijt ge zo geslagen
hoe is uw lichaam verscheurd?
Laat mij uwe liefde erven
en daarin eens zalig sterven.*

*O Heer Jezus, mijn God en mijn heil,
troost voor mijn hart, mijn deel,
sla uw hand mij om de zij
als ik hier nu strijden moet.
Laat mij uwe liefde erven*

en daarin eens zalig sterven.

*O gij rode en witte bron,
verfris mijn vermoeide ziel,
als ik ooit zal neder liggen,
help mij dan koninklijk op te staan.
Laat mij genieten van uw liefde,
en daarin mijn leven voleinden.*

*Milde Jezus, genadezon,
mijn schat, mijn vreugde, mijn geluk,
laat mij u eeuwig, eeuwig loven,
met alle engelen daarboven,
altijd zingen: heilig, heilig
heilig. Dan ben ik zalig.*

Muziek

Variatie I

Schriftlezing: 1 Corinthiers 13

Al sprak ik de talen van alle mensen en die van de engelen –
had ik de liefde niet,
ik zou niet meer zijn dan een dreunende gong of een schelle cimbaal.
Al had ik de gave om te profeteren en doorgrondde ik alle geheimen,
al bezat ik alle kennis en had ik het geloof dat bergen kan verplaatsen –
had ik de liefde niet, ik zou niets zijn.
Al verkocht ik mijn bezittingen
omdat ik voedsel aan de armen wilde geven,
al gaf ik mijn lichaam prijs en kon ik daar trots op zijn –
had ik de liefde niet, het zou mij niet baten.
De liefde is geduldig en vol goedheid.
De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen
zelfgenoegzaamheid.
Ze is niet grof en niet zelfzuchtig,
ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan,
ze verheugt zich niet over het onrecht
maar vindt vreugde in de waarheid.
Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.
De liefde zal nooit vergaan.

Profetieën zullen verdwijnen,
klanktaal zal verstommen,
kennis verloren gaan –
want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt.
Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.
Toen ik nog een kind was sprak ik als een kind,
dacht ik als een kind,
redeneerde ik als een kind.
Nu ik volwassen ben heb ik al het kinderlijke achter me gelaten.
Nu kijken we nog in een wazige spiegel,
maar straks staan we oog in oog.
Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen,
zoals ik zelf gekend ben.
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie,
maar de grootste daarvan is de liefde.

Muziek Variatie IV + V

Een woord ter overweging

Muziek Variatie VIII

Voorbede

Muziek Variatie VI

Zaligsprekingen & zegen

Muziek Variatie X en XI

voorganger: Diederiek van Loo, organist: Cees-Willem van Vliet

Afbeelding op de voorkant: Jezus als de goede herder, en een foto uit de krant van vorig weekend Foto: Jean Marc Regelink/Persbureau Heitink: een schaapherder bij Rozendaal (Arnhem) neemt de kudde mee naar een veilige plaats vanwege de hevige sneeuwval.

BIDDEN MET BACH

Vier weken lang kunt u deze zaterdagmiddag-momenten met een Bachpartita live meeluisteren of later terugluisteren via

www.amersfoortsezwaan.nl

De vorige opnames waren

23 januari de partita 'Christe qui es lux et dies'

30 januari: Ach, was soll ich, Sünder, machen?

op 6 februari: 'O Gott, du frommer Gott'

Wil je iets bijdragen in de kosten van deze opnames? Door deze code te scannen met je telefoon kun je een gift doen. Dat kan natuurlijk ook via de eigen bank: NL13INGB0000542598 t.n.v. Amersfoortse Zwaan



Je kunt reageren via app (06 40700966) of mail dvanloo1000@gmail.com, of via de facebookpagina van de Amersfoortse Zwaan.

Informatie: www.amersfoortsezwaan.nl of www.stadsdominee.nl