



BIDDEN MET BACH

23 januari 2021

AMERSFOORTSE ZWAAN

Welkom in de ruimte van de Lutherse kerk, de Amersfoortse Zwaan. Ter wille van ieders gezondheid moeten we ons beperken tot een digitale verbondenheid. Maar in de kerk brandt de Paaskaars, licht van Christus voor alle mensen.

De viering is opgebouwd rond de koraalpartita 'Christ, der du bist der helle Tag' (BWV 766) van Johann Sebastian Bach. Een variatiereeks op dit lied, waarbij Bach de tekst op de voet volgt:



1. Christ! der du bist der helle Tag,
Vor dir die Nacht nicht bleiben mag,
Du leuchtest uns vom Vater her,
Und bist des Lichtes Prediger.
2. Ach, lieber Herr! behüt' uns heut'
In dieser Nacht für'm bösen Feind,
Und laß uns in dir ruhen fein,
Daß wir für'm Satan sicher sein.
3. Obschon die Augen schlafen ein,
So laß das Herz doch wacker sein:
Halt' über uns dein' rechte Hand,
Daß wir nicht fall'n in Sünd und Schand.
4. Wir bitten dich, Herr Jesu Christ!
Behüt' uns für des Teufels list,
Der stets nach unsrer Seelen tracht't,
Daß er an uns hab' keine Macht.

5. Sind wir doch dein ererbtes Gut,
Erworben durch dein theures Blut,
Das war des ew'gen Vaters Rath,
Als er uns dir geschenket hat.

6. Befiehl dein'm Engel, daß er komm,
Und uns bewach,' dein Eigenthum,
Gib uns die lieben Wächter zu,
Daß wir für'm Satan haben Ruh'.

7. So schlafen wir im Namen dein,
Die weil die Engel bei uns sein.
Du heilige Dreifaltigkeit,
Wir loben dich in Ewigkeit.

*t Erasmus Alber (1500-1553), naar 'Christe qui lux es et dies'
m Cyriakus Spangenberg (Eisleben, 1568)*



Muziek

Partita I

Welkom

Lied 239

'O Christus, die de zonne zijt' (gelezen)

O Christus die de zonne zijt der hemelse gerechtigheid,
begroet ons met uw dageraad, nu hier het daglicht ondergaat.

Behoed ons Heer in deze nacht, houd over ons getrouw de wacht,
bewaar ons voor verdriet en pijn, wil altijd onze Vader zijn.

Wanneer de slaap ons weerloos maakt, houd Gij ons lichaam wel bewaakt,
dek met uw vleug'len al wat leeft, o Geest, die boven d'afgrond zweeft.

Wij liggen met de ogen dicht, maar in de harten blijft het licht.
God houdt ons vast, zijn hand behoedt het stil geheim van ziel en bloed.

Beschermer van de christenheid, Gij weet wie om uws naam wil lijdt,
maak hen die ons vervolgen stil dat ieder rust vindt in uw wil.

Zie Heer hoe wij gevangen zijn, in onze moeiten, onze pijn,
sta in het duister ons terzij, troost onze ziel en maak ons vrij.

O Vader, dat uw liefde ons blijk', o Zoon, maak ons uw beeld gelijk,
o Geest, zend uwe troost ons neer, Drie-enig God, U zij al de eer!

*tekst: anoniem uit de zesde eeuw, Christe qui lux es et dies,
vertaling van Jan de Wit en Jan Willem Schulte Nordholt,*

Muziek

Partita II

Schriftlezing: uit Paulus' brief aan de gemeente in Rome

hoofdstuk 12, vertaling van Henk Abma en Henk Ruiter

Ik doe een beroep op jullie
om overeenkomstig de goedheid Gods te leven.
Houd niet vast aan het verleden, maar sta open voor de toekomst,
zoekend om de wil van God te verstaan:
het goede, het aangename en het volmaakte.
Overeenkomstig het mij geschonken inzicht zeg ik tegen jullie:
wees niet hooghartig, maar bedachtzaam overeenkomstig jullie geloof.
Zoals een lichaam vele ledematen heeft met ieder een eigen functie
zo zijn wij één in Christus - met eigen onderlinge verantwoordelijkheid.
Wij hebben ook allen verschillende kwaliteiten:
inzet zonder voorbehoud, hulpvaardigheid, onderwijs,
bemoediging, eenvoudige vrijgevigheid, serieus leiderschap,
vriendelijkheid, ongeveinsde liefde,
afkerig van het slechte, gehecht aan het goede,
naasteliefde, wederzijds respect, belangstelling voor elkaar,
hartelijk, trouw aan de Heer, verheugd om wat komt,
taai in tegenspoed, vasthoudend aan het gebed,
waar nodig steun gevend, gastvrij.
Heb begrip voor fanatici, vervloek ze niet.
Leef mee met andermans vreugde en verdriet,
Wees eensgezind, voel je niet verheven boven eenvoud.
Wees niet eigenwijs.
Vergeld geen kwaad met kwaad.
Heb met iedereen het goede voor.
Houd, indien enigszins mogelijk, vrede met alle mensen.
Speel niet voor eigen rechter, want er staat geschreven:

Mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Heer.
Maar als je vijand honger heeft, geef je hem te eten;
als hij dorst heeft geef je hem te drinken,
zo zul je vurige kolen op zijn hoofd stapelen.
Laat je niet overwinnen door het kwaad,
maar overwin het kwade door het goede.

Muziek Partita III & IV

Een woord ter overweging

Muziek Partita V

Gebed

De laatste week van januari is een wereldwijde week van gebed voor de eenheid van Christenen. De oecumenische gemeenschap van Granchamp (Zwitserland) maakte voor de Wereldraad van Kerken het materiaal voor de vieringen in deze week. Ook in veel Amersfoortse kerken wordt daarom dit gebed gebeden:

Heilige Geest, u scheidt en herscheidt de kerk op alle plaatsen.
Kom en fluister ons het gebed in dat Jezus bad, op de avond voor zijn
lijden: Vader, laat hen allen één zijn! opdat de wereld zal geloven.
Heer Jezus, Vredevorst, ontsteek in ons het vuur van uw liefde,
zodat alle verdenking, minachting en misverstanden in de kerk mogen
ophouden. Laat de muren die ons scheiden vallen.
Heilige Geest, Trooster van alle mensen,
stel ons hart open voor vergeving en verzoening
en breng ons terug van onze dwaalwegen.
Heer Jezus, zachtmoedig en nederig van hart,
maak ons arm van geest,
zodat wij uw onverwachte genade kunnen verwelkomen.
Heilige Geest, laat alle mannen, vrouwen en kinderen die vervolgd
worden om hun trouw aan het evangelie nooit in de steek.
Geef hen kracht en moed en ondersteun wie hen helpen.

Voorbede

Zaligsprekingen & zegen

Muziek Partita VI & VII

voorganger: Diederiek van Loo, organist: Cees-Willem van Vliet

Je kunt reageren via app (06 40700966) of mail dvanloo1000@gmail.com, of via de facebookpagina van de Amersfoortse Zwaan. Informatie: www.amersfoortsezwaan.nl of www.stadsdominee.nl

Afbeelding op de voorkant bij het lied 'O Christus die de zonne zijt'
Mark Rothko (1903-1970, USA): Licht, aarde en blauw, 1954 (1.70 x 1.91 m)

De kerk is elke zaterdag en zondag open van 12-15 uur.

We delen graag met anderen. De collecte deze maand gaat (50/50) naar de jongeren in Chipulukusu, Zambia, voor wier toekomstmogelijkheden we ons mede-verantwoordelijk weten, en de Amersfoortse Zwaan. Door onderstaande code te scannen met je telefoon kun je een gift doen. Of via de eigen bank: NL13INGB0000542598 t.n.v. Amersfoortse Zwaan o.v.v. collecte januari 2021



BIDDEN MET BACH

Drie weken lang kunt u deze zaterdagmiddag-momenten met een Bachpartita live meeluisteren of later terugluisteren.

Zaterdag 30 januari 2021 met 'Ach, was soll ich Sünder machen'

Zaterdag 6 februari 2021 rondom 'O Gott du frommer Gott'

Zaterdag 13 februari 2021 met 'Sei gegrüßet Jesu gütig'

ASWOENSDAG 17 februari

We zijn gewend het begin van de Veertigdagentijd te markeren met een gezamenlijke viering in de OudKatholieke kerk. De palmtakjes van Palmzondag vorig jaar worden dan verbrand, we krijgen een askruisje op het voorhoofd en delen brood en wijn. Zo gaan we, opnieuw, op weg naar Pasen. Ook dit jaar willen we die verbondenheid met elkaar niet loslaten. Omdat samenkomen niet kan, nemen we met vier voorgangers en met musici een podcast op, die te luisteren is via de verschillende websites. Zo kunt u thuis mee bidden om vergeving voor wat er misging dit jaar en om een nieuw begin te mogen maken. We delen het verlangen om Christus te volgen, om straks samen met Hem op te staan uit alle doem en dood. Vanaf woensdagmiddag 17 februari te vinden op www.amersfoortsezwaan.nl.